

Wees lief voor elkaar ♥

Ter herinnering aan een
liefdevolle echtgenoot, vader, opa,
collega en vriend

Adrie de Bekker

☆ Nijmegen, 18 december 1947
† 's-Hertogenbosch, 20 november 2021

Heel erg bedankt voor alle
hartverwarmende en ontroerende
reacties en aandacht voor Adrie.

De mooie herinneringen geven
ons veel steun.

*Adrie (A3), de man die altijd positief was.
De man met een maatschappelijk gevoel. De
man van 'lullen voor spullen'. De man van de
humor en grappen. De man die altijd voor je
klaarstond. De man van 'wat willen de meis-
jes drinken?'. De man van worstenbroodjes
halen. De man van de bitterballen. De man
van de vogeltjes. De man met een voorliefde
voor Spanje. De man met een groot hart voor
de Vincentiuswinkel. De man van Joseke...*

Liefs,
José, Sandra & Inge

